

Vrijdag 12 december 2008 om 20.15 u.
't Leerhuys, Groeninge 35 te Brugge
De kunstenaars van de farao

Dra. Marleen Reynders

De Vallei der Koningen in Luxor is de meest gerenommeerde van alle Egyptische necropolen. Hier liggen de schitterende graven van nagenoeg alle farao's uit het Nieuwe Rijk, volgestouwd met luxueuze grafgraven en gedecoreerd met frisse en levendige kleuren.

De arbeiders en kunstenaars die hieraan werkten woonden iets verderop, in het kunstenaarsdorp Deir el-Medina. De duizenden beschreven ostraca die men hier aangetroffen heeft, verschaffen boeiende informatie over het dagelijkse leven in dit kunstenaarsdorp. Hoe leefden deze mensen, welke waren hun specifieke taken, hun problemen en geschillen? Hoeveel kregen ze als vergoeding voor hun werk? En waarom gingen ze meermaals massaal in staking?

Met dit onderwerp nemen we een kijkje achter de schermen van het elitaire Egypte en maken kennis met de sociale, economische leefwereld en het artistieke profiel van 'de kunstenaars van de farao'.